



"horend jullie geloof in de Heer Jezus".



*“aan zowel klein als
groot getuigd heeft, niet sprekend buiten wat zowel de profeten als Mozes spraken van de
aanstaande komst, dat Hij de lijdende Christus is, dat Hij de eerste is van een opstanding uit de
doden, aankondigend dat Hij licht komt brengen aan zowel het volk als aan de natiën.”*









"eerst voor de Jood..."



*" 17 dat de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie moge geven de geest van wijsheid en van onthulling, in de realisatie van Hem,
18 verlicht zijnd de ogen van jullie harten, in jullie waarnemen van de verwachting van Zijn roeping, wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn lotdeel onder de heiligen is,
19 en wat de alles overstijgende grootheid van Hem is in ons, de gelovigen, naar de werking van de kracht van Zijn macht,
20 die werkt in de Christus, Hem opwekkend uit doden en Hem zettend aan Zijn rechterhand, te midden van de hemelingen,
21 boven alle soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomstige.
22 En Hij onderschikt alles onder Zijn voeten en Hij geeft Hem, als Hoofd over allen, aan de ekklesia,
23 die Zijn lichaam is, het complement* van Hem Die het al in allen completeert."*

" God maakt ook ons, die dood zijn voor de overtredingen, samen levend met Christus (door genade zijn jullie geredden), en Hij wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de hemelingen, zodat Hij, in de komende aionen, de overstijgende rijkdom van de genade zou tonen, in Zijn goedheid voor ons in Christus Jezus"

"... dat nú bekend zou worden aan de overheden en de gezaghebbers te midden van de hemelingen, door de ekklesia, de veelkleurige wijsheid van God, naar het doel van de aionen dat Hij maakt in Christus Jezus, onze Heer, ..."

