

Hoe ziet GODS wijsheid eruit?

Door: Peter Meye

Overall waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Inleiding

Het is Dé God, uit Wie alles is, en Die alles ontworpen en gemaakt heeft. Dit heeft Hij gedaan met een doel en op basis van een Plan dat van tevoren is ontworpen en waarin met daadwerkelijk alles rekening is gehouden. Niets, maar dan ook niets, is aan het toeval overgelaten waardoor God dan ook alles in handen heeft en daar *j* de regie over voert.

Gods doel met de hele schepping is om Alles in allen te worden. Niet Alles in sommigen, of zelfs Alles in velen. Ook niet Veel in allen, maar ALLES in Agiv 0 1g zA



- armoede vs rijkdom => veroorzaakt groot onrecht in de wereld;
 - minderheid vs meerderheid => neiging is vaak gericht op (de mening van) de meerderheid.
- Bij deze voorbeelden laat ik de talloze natuurlijke en gevoelszaken (licht vs donker, warm vs koud, hoge druk vs lage druk, verdrietig vs blij, etc) achterwege.

Zoals eerder vermeld is de mens een relatief wezen. In natuurlijke zin zijn we ook afhankelijk van onze zintuigen.

Het is interessant om te observeren hoe het brein en de perceptie van mensen werkt. Hoewel we - verstandelijk gezien - bekend zijn met fenomenen als gezichtsbedrog trappen we er iedere keer weer in!

Regelmatig gaan we uit van wat onze zintuigen ervaren, terwijl we eigenlijk wel weten dat de werkelijkheid anders is, vaak zelfs omgekeerd! Anderzijds houden we vaak onbewust vast aan een bepaalde gedachte (beter: mindset), waardoor we er zelfs blind voor zijn als het tegenovergestelde plaatsvindt voor onze ogen!

De oorzaak voor dit fenomeen kan vaak gevonden worden in de "mindset" cq denkhouding van mensen. Echter, op een nog fundamenteler niveau ligt het aan de manier waarop mensen door God, hun Schepper, zijn ontworpen en geprogrammeerd: zodanig dat ze onbewust gericht zijn op datgene wat uiterlijk zichtbaar is. Dit is de reden waarom we vaak onbewust gericht zijn op datgene wat uiterlijk zichtbaar is.



Hetzelfde kan min of meer worden gezegd over Noach die van God de opdracht krijgt om een ark te bouwen, onder vermelding van de redenen waarom. Noach werd belachelijk gemaakt door praktisch iedereen. Waarom? Daar heb je het weer: omdat ze uitgingen van hun eigen menselijke "wijsheid" => ze vonden het bouwen van "een schip midden op het land" een zeer idiote bezigheid!

Wat dacht je van Jozef, die eerst werd vervolgd door zijn eigen broers, en vervolgens van het ene in het andere "probleem" terecht kwam? Waar hij trouwens ook kwam, hij was degenen om hem heen altijd weer tot zegen! En, voordat hij onderkoning van Egypte werd, bleef hij door de tijd heen "verborgen voor de wereld", nietwaar?

Ook Mozes moest er eerst aan geloven: 40 jaar lang werd hij "verborgen gehouden" in Midian. Maar toen hij in de openbaarheid kwam, zou je denken dat hij als "de grote redder" werd binnengehaald. Niets is minder waar! Hij was niet bepaald populair bij zijn volk, en er werd regelmatig op hem gemopperd door de meerderheid. Een niet erg te benijden positie...

Een prachtig voorbeeld kan worden gevonden in de geschiedenis rond de zalving van David. Op dat moment was Saul koning van Israël. Saul was zo knap, dat niemand in Israël er beter uitzag dan hij, en daarnaast was hij groter dan hen allen – 1Samuël 9:2. Je snapt het al: het volk wilde dus Saul als koning hebben – 1Samuël 11:12-15!

Later kreeg de profeet Samuel de opdracht van God om te gaan naar het huis van Isai in Bethlehem, waar hij één van diens zonen moest zalven tot koning van Israël. Toen de eerste, Eliab, zich aandiende dacht Samuel meteen dat die het moest zijn want hij had kennelijk een goed uiterlijk en was groot van gestalte, gezien de passage in 1Samuël 16:7 waar staat:

Maar Yahweh zei tot Samuel: "Kijk niet naar zijn uiterlijk en de grootte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. De ene God kijkt niet zoals een mens doet. De mens kijkt naar de uiterlijke verschijning, maar God kijkt naar het hart."

Er volgden daarna zes zonen, en alle waren niet Gods keuze. Isai nam kennelijk niet eens de moeite om David, de jongste, in het veld bezig als herder, te halen. Samuel moest eerst vragen of dit alle zonen waren, waarop David gehaald werd, en hij bleek Gods keuze te zijn! Degene op wie men zo'n zalving het minst verwachtte!

Iedere keer weer dezelfde methode, en de mens leert het niet... We vervolgen de tocht.

Als we de geschiedenis verder volgen in de Hebreeuwse geschriften, zien we in het algemeen dat de profeten steeds eenlingen waren, en enorm in de minderheid. Ze werden vaak stuk voor stuk gedood, zeg maar gerust: vermoord. Door wie? Door de religieuze meerderheid! Degenen die hun boodschap niet wilden horen, degenen bij wie de profetische waarschuwingen niet goed in het straatje pasten! Stefanus zei het recht in hun gezicht, notabene terwijl ze al met de zware stenen in hun handen stonden, klaar om hem te stenigen! Hij zei tegen deze religieuzen:

"Stijfnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, jullie botsen altijd met de heilige geest! Zoals jullie vaders, zo ook jullie! Wie van de profeten werd niet door jullie vaders vervolgd? En



Deze dingen nu horende, werden hun harten gepijnigd en zij knarsten de tanden * tegen hem. – Handelingen 7:54

* Tandengeknars spreekt altijd van machteloze woede.

Maar...als we beschouwen hoe het er bij Jezus Himself aan toe ging, dan sloeg dat werkelijk alles! Tsjonge, kijk eens wat er over Hem werd aangekondigd meer dan 600 jaar vóór Zijn geboorte!

...Hij had geen gestalte noch eer om ook maar op te merken; en geen uiterlijk zodat wij Hem zouden benijden of begeren. Hij was veracht en werd vermeden door mensen, een Man Die pijnen en ziekten kende. Men verborg het gezicht voor Hem, zo erg was Hij veracht, en we namen Hem niet serieus. Werkelijk, Hij heeft onze ziekten Zelf gedragen, en Hij was belast met onze pijnen; wij zagen Hem aan voor een door God geslagene en vernederde – Jesaja 53:2-4.

Komt het je bekend voor? Nee? Hoewel deze passage bij sommigen bekend is, staat bijna niemand stil bij deze ongelooflijke wijsheid van God, Die bewust ervoor heeft gezorgd dat Zijn geliefde, eniggeboren Zoon in deze VORM werd getoond!

Want wat zien we vandaag de dag in het Christendom? Hun Jezus is populairder dan de Beatles ooit waren! En wat een knappe man is hun Jezus toch...Geen wonder dat ze massaal fan zijn van die man!

Onthoud dit: de ware Jezus was een veracht man! Hij behoorde tot "het uitschot" van die samenleving, net als zijn volgelingen. Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden: "Niets goeds kan daaruit komen."

Niet voor niets zei Jezus tegen Petrus: "...vlees en bloed (= ziel = zintuigen = uiterlijk!) heeft jou dat niet onthuld, maar Mijn Vader Die in de hemelen is.", toen Petrus precies aangaf Wie Jezus is – Mattheüs 16:16-17.

Onze Redder was namelijk zo *l i c e e* door Zijn Vader dat zelfs de mensen, die zwaar getraind waren om Hem te herkennen vanuit de profeten, Hem niet herkenden! Uiterlijk, afkomst, werkwijze...niets voldeed aan wat de mensen verwachtten van "de Messias"!

Jezus was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God, de Heerser en Eigenaar van het universum in de 2 komende eeuwen én de Redder van deze wereld!!

Denk je nou echt dat de gemiddelde Christen Jezus zou herkennen als Hij Zichzelf zou tonen? Come on, uiteraard niet! De Jezus die net is beschreven in Gods Woord (Jesaja 53:2-4) zou beleefd worden verzocht om het kerkgebouw te verlaten. Christenen zijn zo verschrikkelijk ver van de waarheid afgeweken dat er praktisch niets meer waar is in hun onderwijs. Wat triest, menselijk gezien!

Jezus was gruwelijk in de minderheid ten opzichte van de religieuze meerderheid – en vooral de leiding – die Hem ronduit haatte, en hem ook heeft vermoord! En dit gold dus ook voor de 12 apostelen na Jezus' hemelvaart, en uiteraard ook voor Paulus die vaak moest vluchten voor zijn leven vanwege de religieuze meerderheid die hem niet kon uitstaan, en liefst wilde vermoorden, wat veel later ook is gelukt door hem gevangen te laten nemen en te laten executeren door de Romeinen!

Hoe ziet GODS wijsheid eruit?



Schijn bedriegt!

Als je in gedachten in paar stappen naar achteren doet, en deze zaken rustig "observeert" en overdenkt, dan moet je ook tot de conclusie komen dat – menselijk gezien – de bedieningen van Jezus, de 12 apostelen en Paulus behoorlijk mislukt zijn, en met hen vele anderen die in Gods Woord genoemd worden.

Jezus begon aanvankelijk te spreken over het Koninkrijk van de Hemelen dat nabij was, werd niet

Hoe ziet GODS wijsheid eruit?



Er komt een tijd dat alles omgekeerd zal worden, zoals eerder vermeld, en dan zullen degenen – die door God verborgen waren gehouden – onthuld worden! Als Gods Woord wordt bestudeerd met een onderzoekend hart dan is deze prachtige werkwijze uiteraard te zien.

...want de "dwaasheid" van God is wijzer dan mensen, en de "zwakte" van God is sterker dan mensen – 1Korinthiërs 1:25.

Het is nameli

Hoe ziet GODS wijsheid eruit?



Als deze mensen vervolgens de hoogste plaats krijgen in de komende tijdperken van Gods Plan, dan zal duidelijk worden dat het nooit blijkt te gaan om de mens maar altijd om God, en wat Hij heeft gepresteerd en bewerkstelligd door Zijn Zoon, Christus Jezus!

Over wijsheid gesproken...

Al deze info is allang in Gods Woord opgetekend, aangekonIT/F.F6()6(d)-11(d)-11 H(e)14()6(k)3(oo)17(o)nn veko(a)0

Hoe ziet GODS wijsheid eruit?



Kijk, dát is nou Gods geniale, ontzagwekkende wijsheid!
